



Beste Dragonders,

Met deze nieuwsbrief willen we aan de hand van een aantal vragen jullie op de hoogte houden van het laatste nieuws van onze club. Omwille van de huidige omstandigheden zullen we ook Dragonder 5 niet uitgeven.

Guy

Wat met de herfstmaanden?

De afgelopen maanden zijn er ups en downs geweest in de versoepelingen van de Coronaregelgeving maar het is een feit dat onze geliefde wandelsport daar wel blijft onder lijden.

Zoals reeds veel clubs hebben wij ook alle organisaties voor de volgende maanden van 2020 geannuleerd.

Vanuit de Coronaregelgeving mogen er wel wandeltochten georganiseerd worden maar het deelnemersaantal is beperkt en er moet met voorinschrijving gewerkt worden. We haalden in vorige nieuwsbrief ook al aan welke bijzondere voorschriften op de startplaatsen en door de helpers moeten gerespecteerd worden wat een organisatie zeer moeilijk maakt. Uit respect voor onze helpers kunnen wij geen risico's nemen.

Voor wie het allemaal wel wil weten:

<https://images.wandelsportvlaanderen.be/20207242112949-heropstart-recreatieve-wandelorganisaties.pdf>

Het bestuur is begin augustus nog eens samen gekomen (met respect voor social distancing vermits wij onderling niet tot mekaars bubbel horen) om de evoluties te bespreken en als resultaat daarvan zijn de tochten van 2020 geannuleerd.

2021 kondigt zich ook somber aan vermits er waarschijnlijk pas later in 2021 een vaccin beschikbaar zal zijn.

Wij zijn echter onze trouwe helpersploeg niet vergeten. Zij zijn uitgenodigd voor een wandeltocht in september waar we mekaar nog eens kunnen ontmoeten en wat bijpraten. Zij hebben ondertussen hiervoor een "helpersbrief" gekregen.

Zoals in juli hebben wij, zoals jullie nu zien, er ook voor gekozen om de Dragonder voor september-oktober niet uit te geven.

En hoe zit het nu met de wandelvakantie in Eurostrand?

In vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de voorziene vakantie einde september afgezegd werd en verschoven wordt naar 2021. Ondertussen is daar een definitieve datum voor vastgelegd: van maandag 6 september tot vrijdag 10 september 2021.

Vermits het nog niet duidelijk is in hoeverre Covid-19 in 2021 zal bedwongen zijn, hebben wij een optie op 50 deelnemers geboekt.

Wij hebben in het bestuur afgesproken om einde februari de situatie rond Corona te evalueren en dan te beslissen of de vakantie al dan niet doorgaat.

Kunnen wij nog niet wandelen?

Zo nu en dan zien wij al eens een Dragonder in één of ander natuurgebied. Zoals wij in vorige nieuwsbrief al melden zijn er die in de omgeving, en we kunnen daar ook de rand van Vlaams Brabant bijrekenen, om veel aangeduide wandelingen te maken. De verschillende steden in onze buurt, Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos bieden op hun websites allen meerdere parcours aan waarbij ook dikwijls onderweg horecamogelijkheden zijn.

Hier en daar wordt nog een tocht georganiseerd en die vinden jullie terug in de wandelkalender op de website of op de app op je smartphone.

Voor elke wandeltocht worden de deelnemers geacht zich te houden aan de regels van social distance en aan de inschrijving een mondkapje te dragen.

<https://wandelblog.com/2020/05/19/spontane-wandelinitiatieven/> geeft jullie ook informatie over tochten die enkel gepijld zijn door sommige clubs en die op willekeurige momenten kunnen gewandeld worden.

Als er wijzigingen komen in de algemene regels laten wij jullie dat snel weten.

We danken ondertussen onze pijlers die het parcours van de Mars in deze “stille” periode opfrissen met nieuwe klevers en wegwijzers.

En wat met ons lidgeld?

Wij stelden ons in het begin van de vakantie al de vraag wat er met het lidgeld 2021 zou gebeuren. We hebben van het lidgeld 2020 niet veel plezier beleefd!

Wandelsport Vlaanderen heeft daar nu klaarheid in gebracht. Het lidgeld voor 2021 blijft behouden zoals voorheen. De federatie heeft inderdaad uw lidgeld nodig om ons enerzijds goed te verzekeren en anderzijds hun werking te financieren.

Wij hebben ons de laatste jaren gehouden aan een lidgeld van 15 euro, omdat het gemakkelijk te verrekenen is met stempels en omdat dit ook het bedrag is dat ziekenfondsen terugbetalen als je aangesloten bent bij een sportvereniging.

Van die 15 euro gaat er 12 euro naar de federatie die daarmee de verzekering (om en bij de 10 euro) en haar administratie en ondersteuning aan de clubs mee betaalt.

Voor de 15 euro ben je wel zeer goed, ook in je vrije tijd, verzekerd tijdens om het even welke wandelactiviteit al dan niet georganiseerd. Zodra er terug kan gewandeld worden neem je deel aan tochten voor een kleine bijdrage en, zoals gezegd, de ziekenfondsen betalen je terug.

Voor onze wandelende leden hebben wij als compensatie een extraatje voorzien; zodra het weer kan, komen jullie op onze eigen tochten uiteraard **gratis wandelen** en als toemaat krijgen jullie dan ook een **consumptiebon** om het jaar 2020 te vergeten.

Vanaf einde oktober krijgen jullie dan ook de vraag om het lidmaatschap te vernieuwen. Wij bekijken nog hoe we dit op een goede en aangename manier kunnen organiseren. In de voorbije jaren kon het lidgeld voldaan worden met stempels en vooral daarvoor zoeken wij een oplossing. Jullie horen er meer over binnenkort. Tegelijk zullen ook de betalingen met stempels die voor de dauwwandeling of andere geplande activiteiten gedaan werden terug gegeven worden.

Een wandelprestatie in Coronatijden!

Ons bestuurslid Pino leverde de voorbije zomer een mooie prestatie: hij stapte een deel van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella.

Deze nieuwsbrief is toch een vervanger voor ons tijdschrift en wij laten jullie graag hierbij en reflectie van zijn tocht lezen.

Van zetelzak, naar Dragonder, naar pelgrim :

Mijn eerste tocht naar Santiago De Compostela

Het moet eind 2017 zijn geweest, op de Eindejaarstocht ontmoette ik oude bekenden, Guy, Francine, Raymond, en ik liet me overhalen om lid te worden. Tot dan had ik wel eens sporadisch gewandeld, meestal op vakantie, of soms ook eens alleen in de Ardennen. Het idee om de Camino ooit te doen zat al lang in mijn hoofd, maar eerder als avontuur, uit nieuwsgierigheid. Het bleef een droom, want de fysieke inspanning leek me nog te groot, en vooral de motivering ontbrak volledig.

Maar zie, de zondagse wandelingen begonnen met 8 km, en zo naar 32 km. Te voet naar Scherpenheuvel bleek goed te doen. In 2019 liep ik de 4-daagse van de Ijzer, en stapte ik van Brussel naar Hasselt in drie dagen, qua fysiek en motivatie was ik al ver geraakt. Op de infodagen begin 2019 van het Compostela genootschap kreeg mijn plan een vastere vorm, met 2025 als streefdatum, wanneer ik op pensioen zou gaan. Dat werd al gauw 2021, voor mijn 60^e verjaardag, maar het bleef jeuken, de nieuwsgierigheid werd groter... en zo werd het juli 2020.

Tot dan was het een avontuur, maar met de veranderingen in mijn leven eind 2019, werd mijn Camino een betekenisvol doel, een obsessie. Ik moest gaan, nu of nooit, om te kunnen nadenken, om een bladzijde om te kunnen slaan, om mijn gedachten naar de toekomst te richten.

De ontgoocheling was enorm toen door het virus de plannen in de frigo belandden. Toen in juni alles weer "open" ging heb ik geen moment getwijfeld en alles opnieuw geboekt.

En zo ben ik op 11 juli in Leon vertrokken, voor een tocht van 310 km, op de Camino Frances.

Alles wat me werd voorspeld is uitgekomen, de vermoeidheid, de wanhoop soms, de tranen, "jezelf tegenkomen". Maar ook de weldaden van een fijn terras, lekker eten, een frisse douche, een goed bed, en vooral de vele fijne ontmoetingen onderweg. 's Morgens ging ik meestal terug op weg zonder enig probleem, de hele tocht lang had ik geen pijnen, geen blaren.

De fysiek zware momenten werden snel verteerd, en naarmate de kilometers verstreken kwam er het vertrouwen, de rust. Na dag drie, bij het Ijzeren kruis, waar elke pelgrim zijn steen en zijn zorgen achterlaat, en vooral na het 100 km punt, kwam Santiago plots heel kortbij. Van mijn thuisfront kreeg ik dan ook zoveel aanmoediging en felicitaties, dat ik besepte dat ik deze Camino niet alleen aan het lopen was. De fijne diepzinnige gesprekken met mijn stapgenoten, deden de kilometers snel verdwijnen, maar hebben deze tocht vooral een bijzondere spirituele en emotionele kant gegeven, waar ik nog lang op ga teren. "Ik heb de Camino gedaan", een krachtig pepmiddel als ik het ooit nog eens moeilijk ga hebben...

Dinsdag 22 juli ben dus ik aangekomen, 2 dagen eerder dan gepland. De twee geplande rustdagen heb ik niet nodig gehad, en één dag omhoog te paard, en één dag naar beneden op de mountainbike, hebben me veel tijd en energie gespaard. Dus toegegeven, de 310 km



zijn niet “netto”, maar de twee ervaringen waren wel het foetelen waard !! Jammer dat ik niet veel tijd heb genomen om de kerken, kastelen en andere bezienswaardigheden te bezoeken, voor zover ze open waren. Ik wou elke dag vooruit, en had in het begin nog geen vertrouwen. Later op de tocht heb ik wel op een zonnig terras een uurtje geslapen, zaalig !!

Met alle maatregelen ivm het virus was het onderweg op sommige plaatsen stil, aangenaam stil volgens sommigen, die het massa pelgrimeren niet zo zien zitten. De kathedraal in Santiago was niet volledig toegankelijk, de mis werd gevierd in een kleine zijkapel, maar dat heb ik er graag bijgenomen. Virus of niet ik ben ik in 2020 kunnen gaan, dat was het belangrijkste !

Apetrots, stil en dankbaar heb ik mijn oorkonde in ontvangst genomen, en daarna mijmerend aan de kathedraal mezelf eens toegesproken, en ja , stilaan beginnen denken aan de tweede editie...

Je kan overal ter wereld wandelen, mooie landschappen zijn er overal. Fijne mensen kan je ook overal tegen komen, je geraakt misschien aan de praat en loopt een tijdje samen.

Maar op de Camino ga je al snel vertellen wat je bezielt, je voelt dat de omgeving, de andere pelgrims, ontvankelijk zijn. Mijn drie tochtgenoten hadden een gelijkaardig verhaal, namelijk afscheid nemen van iets, en kijken naar iets nieuws. Iedereen geeft zich snel bloot, en dat scheidt een band, waarin je het diepste van je ziel kan blootgeven, en goede raad krijgt. Je leert ook relativeren...

Dat gevoel is uniek voor de Camino, en je geraakt eraan verslaafd, heb ik me laten vertellen. Ik ben nu drie weken terug, en soms mis ik iets, loop ik wat verloren !

In 2021, is het Het Heilig Jaar, want 25 juli, de feestdag van Santiago valt dan op een zondag. Extra veel volk onderweg, en nog meer feestelijkheden. Ga ik nog eens ? Dezelfde weg, of de Camino Portugues misschien ?

No suenes tu vida, vives tus suenos !

Droom niet van je leven, beleef je dromen !

Pino



Wedstrijd?



Wie wil eens poseren voor dit etablissement in Maastricht en ons een foto bezorgen? Wij hebben een verrassing voor je.

En hoe is het met jullie gezondheid?

Wij hebben na onze vorige oproep geen nieuws gehoord in verband met de gezondheidstoestand van onze leden.

Als er iemand weet van problemen bij een van de leden mag ons dat altijd gesignaleerd worden.

Wij wensen iedereen ondertussen een gezond najaar met veel stapplezier.

Hou contact met ons

Wie nieuws heeft mag ons altijd mailen via dragondershasselt@gmail.com .

Wij hebben ook een facebookpagina waarop we, zij het schuchter, nieuws proberen te brengen van onze club: "Dragonders". Word lid van de groep!
Misschien is een Whatsapp groep ook een mogelijkheid?